

## ANGST EN HOOP

Hier staan we dan weeral een jaar gaat zo snel voorbij. En zoals steeds was onze agenda goed gevuld in 2016 : we begonnen zoals we hier nu zijn met een nieuwjaarsreceptie, we namen deel aan enkele quizen, we hielden een carnaval happening met drankjes en een hapje, we steunden het toneel en Ekeren Swingt ten voordele van VAGA , we hielden 2 Lentefeesten en 2 FVJ , we deden een Lange havenvaart met de Flandria, we hielden een herdenking van de Wapenstilstand in Merksem, we waren aanwezig op het FVC congres in Vilvoorde, we steunden het European Human Professionals project in Antwerpen, we waren aanwezig op de Fakkeltocht, we hielden een garagehappening ten voordele van Pleegzorg Vlaanderen in het kader van Music for Live, we namen deel aan de sociale filmweek, we gingen kijken naar de nieuwe Grunblavers in de Koninging Elisabethzaal en we waren aanwezig op de verschillende vergaderingen van HVV zowel op nationaal als provinciaal vlak, en de VHLW vergaderingen.

Schouder aan schouder, over partijpolitieke en godsdienstige opvattingen heen moeten we keihard werken om een hopeloos verdeeld en onmachtig lappendeken van de wereld te herschape in een vredige wereld.

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd schreef de Deense filosoof Sören Kierkegaard.

Een van de belangrijkste vragen in het leven is welke keuze maak je als het er echt op aankomt? Val je stil of ga je vooruit? Veel mensen zijn bang voor verandering, want dat lijkt altijd eng.

Enerzijds is er de vrees voor een overrompeling door een vreemde, islamitische cultuur. Anderzijds is er na de terreur een sterker geloof in de publieke waarden. Wie onzeker en angstig is, heeft soms de neiging de dingen niet meer helder te kunnen aanvoelen, wat na de blinde terreur zelfs begrijpelijk is. Maar het mag daar niet bij blijven. En leiders zouden die angst niet mogen misbruiken of zelfs cultiveren.

Oorlogsvluchtelingen zijn geen economische migranten, maar gewone politiekasielzoekers. Haast allen zijn wanhopige mensen die gevlucht zijn voor de terreur van uitslovers.

Mensen denken ten onrechte dat religies van nature goed en vreedzaam zijn. Maar als er te weinig ruimte en aandacht is voor de matigende krachten, kan elke religie extremistisch worden. Extremisme zit in alle religies. Extremisme ontstaat als er binnen een religie mensen opstaan die zeggen: wij gaan het geloof zuiveren, wij zijn de ware gelovigen. Dat is een krachtig middel om macht te verwerven. Het enige wat deze neiging in de geschiedenis kon tegengaan, zijn de gematigde krachten.

Als je zegt dat extremisme het ware gezicht is van de islam; doe je precies wat de IS wil. Waarom vermoorden de extremisten mensen? Omdat ze gruwen van het bewijs dat landen daadwerkelijk liberaal, democratisch en positief kunnen zijn tegenover andere godsdiensten.

We moeten onze waarden verdedigen, en rustig kalm en krachtig opkomen voor ons eigen verhaal tegen terroristen. We moeten veel duidelijker maken dat onze manier van leven niet getuigt van een gebrek aan waarden. Ons land staat voor vrede en welvaart. Wij beschouwen vrouwen als gelijkwaardig aan mannen. Hetzelfde geldt voor homoseksuelen en lesbiennes. Kinderen hebben rechten. Op al die verworvenheden moeten we heel trots zijn.

We doen veel te weinig om die levensbeschouwelijke ongeletterdheid te counteren. De islam, het christendom, die bestaan niet. Levensbeschouwingen zijn huizen met verschillende kamers. Christendom is niet hetzelfde als katholicisme. Niet elke moslim is een salafist en niet elke salafist is gevaarlijk. Deze nuances zijn in een publiek debat vaak ver te zoeken. Het debat over radicalisering bijvoorbeeld, is eerder een discussie tussen fans en critici van levensbeschouwingen an sich. Islam pessimisten geloven dat het nooit goed komt, optimisten beweren het tegendeel. Beiden slaan de bal mis. Religie kan het beste en het slechtste in de mens naar boven halen. Levensbeschouwingen hebben regels en voorschriften, maar die veruitwendigen zich maar in en door mensen.

Ik stoor me bijvoorbeeld mateloos aan politici die zeggen dat in de Koran nergens staat dat je onverdraagzaam moet zijn. Omdat dit fout is. De verzen uit de eerste recitatieperiode in Mekka zijn vredelievend, maar de verzen uit de periode in Medina bevatten de zogenaamde verzen van het zwaard, en die roepen wel degelijk op tot geweld. Als je dat niet erkent, geraak je toch nergens! Je kunt moslim fundamentalisten veel verwijten, maar niet dat ze hun Koran niet kennen.

Onderzoek wijst uit dat veruit de meeste moslims in Vlaanderen hun religieuze wetten belangrijker vinden dan de democratische. Dan kun je je afvragen: "Wie heeft hen ooit uitgelegd hoe de democratische besluitvorming zich verhoudt tot de Koran?" Je wordt niet als democraat geboren i

Principes als scheiding van kerk en staat, staatsneutraliteit, bescherming van minderheden en mensenrechten. Het is zaak om te zien hoe wij, zonder onze eigen overtuiging weg te steken, met al die andere overtuigingen kunnen samenleven.

Een afgelegen dorp in de wereld bestaat niet meer. Met de komst van de schoteltelevisie, internet, facebook, skype komen de wereldverhalen in alle uithoeken terecht. Ook in de vluchtelingen kampen, alles wordt wereldwijd op de voet gevolgd.

Een mens leeft maar één maal. Sommigen vinden dat goed, anderen vinden dat spijtig. Toch mogen wij die nu leven en onze kinderen en kleinkinderen zich gelukkig prijzen dat

we (voorlopig toch) geen wereldoorlogen kennen. Onze over grootouders, grootouders, ouders waren daarin minder gelukkig. Zij hebben wel een oorlog meegemaakt, sommigen zelfs twee! Er is natuurlijk de dreiging van aanslagen, maar dat maakt ons alleen alerter maar niet bang.

Onze planeet is een vage blauwe stip in een onmetelijk niets. Al ons lief en leed speelt zich af op een flinterdun laagje aan de buitenkant van de stip, vooralsnog beschermd door een broze dampkring. Bevind je je elders in het universum, dan ga je binnen enkele seconden dood. In ons universum is geen spoor van een hoger doel of morele orde te bekennen. De evolutie van het leven op onze planeet is een dronkenmansgang zonder richting, een aaneenschakeling van toevalligheden. De mens is slechts één loot aan de boom van het leven, die er evengoed niet had kunnen zijn. Al wat we denken en voelen tijdens ons leven, is niets meer dan de chemische afscheiding van de anderhalve kilo weke massa onder onze schedelpan. Na onze dood, die onafwendbaar is en definitief, vergaat dat brein en wordt ons bewustzijn voorgoed vernietigd.

Dat zijn zowat de hoofdlijnen, volgens de huidige stand van de wetenschap. Misschien wil je nog weten dat het universum zelf ook naar de knoppen gaat. Het goede nieuws is dat je er tegen die tijd al lang niet meer bent om je daar zorgen over te maken, noch een van jouw nakomelingen. Alle leven op aarde is dan al lang dood. Wanneer onze zon haar einde nadert, zal ze haar dichtstbijzijnde planeten (waaronder de onze) verzwelgen. Dat betekent het einde van de mensheid, gesteld dat deze het tot dan heeft uitgehouden natuurlijk.

In de huidige wereld zijn er nu zoveel geschreven en ongeschreven wetten waaraan we ons al dan niet houden, dat in elke geval een paar katholieke, protestantse, islamitische, Indische enz.; geboden aan belang hebben ingeboet.

Wij, arme vrijzinnige stervelingen, hebben tegenwoordig niet meer rekening te houden dan alleen het woord van de Koran, Bijbel of iets dergelijks; wij moeten ook worstelen met de verplichtingen die ons zijn opgelegd door de talrijke wetten uit de kokers van de overheid of van andere bureaucraten, of door alle geboden, verboden en bevelen van meer voorbijgaande aard die het hedendaagse leven produceert.

De moderne leefregels zijn trouwens niet minder imponerend dan de Tien Geboden op de stenen tafelen: "Gij zult niet aflaten belastingen te betalen ook al worden ze steeds hoger en weet u niet waar uw geld blijft" of "Gij zult niet klagen over overheidsinstellingen, want alles zal toch hetzelfde blijven, wat u ook roept!" of "Gij zult u tot het uiterste inspannen om u in uw vrije tijd te amuseren!"

En zo zijn er nog oneindig veel meer verplichtingen die ons achtervolgen en waarvan we o zo graag verlost willen worden.

**Ik moet toegeven dat het voor mij als niet gelovige tamelijk moeilijk is om oprecht en zonder aarzeling van Jahweh, God, Boeddha of Allah te houden zoals die godsdiensten dat voorschrijven. En ook al zou ik geloven, dan lijkt het me nog heel lastig om een beschrijving te geven van de relatie die ik zou kunnen hebben met een oneindig, onsterfelijk, onkwetsbaar en eeuwig wezen. En dan ook nog een wezen dat eist dat ik alleen hem liefheb! Persoonlijk zie ik liefde als de onmogelijke, bijna wanhopige wens dat iemand blijft voortbestaan, ondanks zijn tekortkomingen, eindigheid en kwetsbaarheid. Daarom kan ik alleen van sterfelijke wezens houden. Onsterfelijkheid verdient mijn respect en mijn scepsis, maar niet mijn liefde.**

**Voor ons niet gelovigen is het nogal gemakkelijk om uit te leggen waarin we geloven. En toch geloven wij, de vrijzinnigen, ook ergens in: in de waarde van het leven, van vrijheid en van menselijke waardigheid, en wij geloven dat het lot van mensen in hun eigen handen ligt en niet in die van iemand anders of een god.**

**Wij streven naar een universeel seculier humanisme. Iedereen mag geloven wat hij wil, maar hij mag dat niet opleggen aan een ander. In het publieke domein is het beter om het persoonlijke geloof opzij te schuiven voor universele seculiere waarden. Op die manier kunnen mensen met verschillende geloofsovertuigingen toch eenzelfde morele taal spreken.**

**Ooit vond de wereld België een klein maar dapper land. Kuifje en Magritte maakten ons sympa en gaga. Later werden we vergeten of risee. Maar wat is ons land sinds 22/3/2016?**

**Zijn we een land in staat van ontkenning?**

**Ik blijf dromen van een leven waarin humanisme het van terrorisme, bekrompenheid en onverdraagzaamheid haalt. Ik blijf hopen en dromen!**

**Droomt u mee?**